

**Λαθρεπιβάτης της γης 2: Ο Πανδημός συναντά την Αγάπη  
της Αγάθης Γιαγκουλλή και του Χριστόφορου Χριστοφόρου**



Λαθρεπιβάτης της γης 2: Ο Πανδήμος συναντά την Αγάπη

Συγγραφείς : Αγάθη Γιαγκουλλή και Χριστόφορος Χριστοφόρου

Εικονογράφος: Χρύσω Γεροσίμου

Επιμέλεια: Νίκη Χατζήγαβριήλ-Σιεκκέρη

Αφιερωμένο σε όσους μειώνουν με την Αγάπη τους την επίδραση του όποιου Πανδήμου ή Δήμου.

Λευκωσία 2020

Ηλεκτρονικό Βιβλίο e-book, Λευκωσία, Μάιος 2020

ISBN: 978-9963-9805-6-7

Ο φοβερός Πανδήμος δεν μπορούσε να χωνέψει ότι η πράσινη ασπίδα (που σήκωσαν οι άνθρωποι με τον γιατρό Εμβολίδα και την Αμόλυνη) του λιγόστεψε την δύναμή του στον κόσμο και τον έκανε τον Δήμο Κρυολογίδα, έναν ιό με έντονο παρελθόν και ασήμαντο παρόν.



Δεν θα έμενε με χέρια σταυρωμένα. Σκέφτηκε να πάει στην Τανζουανία και να βρει τρόπο να εκδικηθεί τον βασιλιά Κορόνιο που τον έδιωξε με τέτοιο τρόπο. Οι άνθρωποι στον κόσμο ακόμη ήταν σοκαρισμένοι και αμήχανοι από τα κακά που τους προξένησε ο άλλοτε φοβερός Πανδήμος. Ο τωρινός Δήμος πήρε ένα χρωματιστό αερόστατο, αφού δυσκολεύτηκε να βρει πλοίο ή αεροπλάνο για την Τανζουανία και ξεκίνησε το ταξίδι του. Κάπου στη μέση της διαδρομής ήταν το νησί-καρδιά κι ένας απρόσμενος άνεμος τον ανάγκασε να προσγειωθεί ακριβώς στο κέντρο του.

-Δεν με πειράζει που έχασα όλη σχεδόν την δύναμή μου ή που ανάγκασα τους ισχυρούς βασιλιάδες να μου παραδοθούν ή που έκανα εκατομμύρια κατοίκους στον κόσμο να τρέμουν με το όνομα «Πανδήμος» και τώρα ξέμεινα σε ένα νησί σε σχήμα καρδιάς με ελάχιστους κατοίκους. Δεν έχει νόημα να τους αγγίξω αυτούς τους λίγους, έλεγε γεμάτος παράπονο ο Δήμος.

-Δεν θα χρειαστεί να τους αγγίξεις, τους έχω αγγίξει όλους εγώ. Ακούστηκε μια γλυκιά φωνή από έναν άλλο τοσοδούλη ιό που έμοιαζε με κορίτσι που δεν φορούσε κορώνα όπως εκείνος, αλλά ένα όμορφο πράσινο καπέλο με λουλούδια.

Είμαι η Αγάπη, ένας ιός που φώλιασε στις καρδιές των ανθρώπων όταν εσύ τους ανάγκασες να μείνουν στα σπίτια τους. Σαν ήρθε η είδηση και στο νησί μας, ότι ένας φοβερός ιός κυκλοφορεί και πως έπρεπε οι άνθρωποι να μείνουν στο σπίτι τους, όλοι έτρεξαν και έβαλαν λουκέτο στις πόρτες τους...αλλά όχι και στις καρδιές τους...

Έλα κύριε Δήμε, θα σε πάρω μια βόλτα και θα σου πω την ιστορία μου με την ευχή ότι κάποτε θα καταλάβεις τι σημαίνει να αγαπάς!



Να 'μαστε κιόλας στο πρώτο σπίτι!! Εδώ μένει η δασκάλα του σχολείου μας, η κυρία Πολυξερίδου! Πόσο τη λυπήθηκα όταν αποχαιρέτησε τους μαθητές της!!!! Λίγο έλειψε να βάλω τα κλάματα. Ένα ένα αποχαιρέτησε τα παιδάκια της και τους υποσχέθηκε πως θα ξανανταμώσουν! Κι εκείνα τα αφιλότιμα, πόσο ήθελαν να την αγκαλιάσουν...μα δε γινόταν. Όλη μέρα καθόταν περίλυπη στον καναπέ της διαβάζοντας και γράφοντας. Αυτήν διάλεξα πρώτη για να τρυπώσω στην καρδιά της .Και σαν μπήκα, μια χαρά και αισιοδοξία την κυρίευσε. Ξέρεις αυτά είναι τα πρώτα μου συμπτώματα: Το άτομο που προσβάλλεται από μένα πρώτα νιώθει αγάπη για τον εαυτό του και μετά απέραντη αγάπη για τους άλλους. Στη συνέχεια επηρεάζεται το μυαλό: Γεμίζει με χίλιες δυο ιδέες πώς να κάνει και τους άλλους να είναι χαρούμενοι και αγαπημένοι!



-Αμ δε θα κάτσω με χέρια σταυρωμένα, είπε η δασκάλα. Τι τα έχουμε τα περιστέρια αγάπης; Φτιάχνω αμέσως το τραγούδι της χαράς και το στέλλω με αυτά στα παιδιά του σχολείου μου. Το' φτιαξε η καλή σου το τραγούδι, το' γραψε σε μικρά χαρτάκια και τα έδεσε στα ποδαράκια των ταχυδρόμων-περιστεριών και αυτά έφτασαν σε κάθε σπιτικό! Χαρές που έκαναν τα παιδιά και οι γονείς τους! Το' μαθαν το τραγούδι και βγήκαν όλοι στα μπαλκόνια τους και το τραγούδησαν όλοι!

Μα η καλή η δασκάλα δεν ήξερε ότι εγώ είχα ήδη τρυπώσει στην καρδιά ενός περιστεριού και όταν αυτό έφτασε σε κάποιο σπίτι... Ο μπαμπάς καθόταν μόνος του και έβλεπε συνεχώς τις ειδήσεις, η μητέρα μαγειρεύε και τα παιδιά τσακωνόνταν. Δεν έχασα χρόνο και φρρρ... τρυπώνω στις καρδούλες των παιδιών.

-Μπαμπά θες να παίξουμε ένα επιτραπέζιο παιχνίδι; Θα είσαι και ο διαιτητής να μην τσακωνόμαστε μεταξύ μας. Έχει τόσο καιρό να παίξουμε λίγο μαζί! Είπε το μεγαλύτερο κορίτσι και το μικρότερο συμφώνησε με το βλέμμα της.

-Να, κλείνω αμέσως την τηλεόραση και δώσε μου και μένα ένα πιόνι κι ένα ζάρι, είπε χαρούμενος ο μπαμπάς.

Η μαμά τους καμάρωνε και τους τρεις, ερχόταν πού και πού κι έλεγε συμβουλές στις κόρες της πώς να κινηθούν στο παιχνίδι και συνέχιζε να μαγειρεύει. Παλιά δεν είχε χρόνο να μαγειρεύει πολύ, αφού δούλευε πολλές ώρες και συνήθως έτρωγαν στις γιαγιάδες. Άρχισε να της αρέσει και το έβρισκε πολύ δημιουργικό. Μέχρι και ψωμιά και αλμυρά φούρνιζε!



Τα περιστέρια με μένα φωλιασμένη στην καρδιά τους πήγαν από σπίτι σε σπίτι. Να βλέπεις εκείνο το μικρό σπιτάκι με την πυκνοφυτεμένη με λουλούδια αυλή;

-Ναι το βλέπω, αλλά δεν καταλαβαίνω γιατί κάθεσαι και μου εξιστορείς όλα αυτά. Έχω να πάω να βρω τον βασιλιά Κορώνιο και να του μάθω... τον διέκοψε κάπως απότομα η Αγάπη.

-Σε αυτό το σπίτι μένει ο ανιψιός του βασιλιά Κορώνιου με την οικογένειά του και θα ήταν καλό να τον ακούσεις Δήμο. Δώσε προσοχή! Του είπε κάπως αυστηρά η Αγάπη.

Πήγαν κοντά στην πίσω αυλή όπου ο ανιψιός του βασιλιά Κορώνιου, φύτευε με τα τρία του παιδιά και τη σύζυγό του τους σπόρους που του έστειλε ο θεός του με ένα σμήνος από μεταναστευτικά πουλιά που περνούσαν κι ένα γράμμα που το διάβαζε δυνατά:

-Αγαπημένε μου ανιψιέ Ευδόκιμε, όπως έχεις ακούσει δουλεύω σκληρά για να γίνει η χώρα μου όμορφη και καθαρή από τότε που έβγαλα από την καρδιά μου τον Πανδήμο. Παρόλα αυτά τον εκτιμώ για όσα μου έμαθε και την ευκαιρία που μου έδωσε για να αλλάξω. Εδώ στην Τανζουανία σαν να τρύπωσε ένας άλλος ιός. Όλοι παλεύουμε με ζεστές καρδιές για να πρασινίσουμε τη χώρα μας, να καθαρίσουμε τον αέρα και να βοηθήσουμε τα ζώα να συνέλθουν από τη μόλυνση που είχαμε. Σε ευχαριστώ που μου έστειλες εκείνα τα μικρά δεντράκια που καθαρίζουν τον αέρα. Σου στέλνω κι εγώ σπόρους με ολοκόκκινες παπαρούνες που ευδοκιμούν σε έναν λόφο κοντά στο παλάτι μου. Χαιρετισμούς από τη θεία σου που με πολλή χαρά μου αποκάλυψε ότι περιμένει παιδάκι! Στέλνω την αγάπη μου στα τρία υπέροχα παιδάκια σου και στην αξιολάτρευτη σύζυγό σου! Με αγάπη Κορώνιος.





Από τον ιό της Αγάπης έτρεξε ένα δάκρυ χαράς, από τον Δήμο έσταξε μια φλόγα εκδίκησης, αλλά και κάτι σαν συμπάθεια για τον βασιλιά. Ο Δήμος ήξερε πολύ καλά το συναίσθημα του θυμού, το δεύτερο όμως; Τι να ήταν αυτό που άρχισε να αλλάζει μέσα του;

Παρόλα αυτά είπε θυμωμένα :

-Ο Κορώνιος με έδωξε κακήν κακώς .Εμένα , που θα τον βοηθούσα να γίνει μεγάλος και τρανός! Και τώρα τι κατάφερε; Έχει μείνει σε εκείνη την ασήμαντη χώρα για να γίνει σπουδαίος βασιλιάς.

Είπε με πικρία ο Δήμος και κοίταξε προς το αερόστατο.

-Δήμο είναι δύσκολο για σένα να αφήσεις για λίγο το όνειρό σου να κατακτήσεις τον κόσμο και να κτίσεις ένα άλλο όνειρο; Είπε με κατανόηση η Αγάπη.

-Έχεις κάποιους άλλους να μου δείξεις ή να πάω να συνεχίσω το ταξίδι μου; Είπε ο Δήμος προσπαθώντας να κρύψει ένα δάκρυ που κύλησε.

-Ναι έχω ένα τελευταίο σπίτι να σου δείξω και μετά μπορείς να φύγεις Δήμο, δεν θέλω να μπω εμπόδιο στην ασυγκράτητή σου φιλοδοξία, αλλά μην κάνεις κακό στον βασιλιά Κορώνιο και στην οικογένειά του. Είναι τόσο καλός! Του είπε και τον άγγιξε στο κεφάλι του!

Τον οδήγησε σε ένα απομακρυσμένο σπίτι, το μεγαλύτερο του νησιού. Εκεί ήταν το σπίτι ενός σπουδαίου πρώην βασιλιά, του Τέλλου. Ήταν το εξοχικό του παλιά, αλλά μετακόμισε με την οικογένειά του μετά από όλα που είχαν συμβεί.

-Μα τι κάνει εδώ ο βασιλιάς Τέλλος; Και τη διοίκηση του βασιλείου του; Δεν καταλαβαίνω τι συμβαίνει. Είπε με απορία ο Δήμος.

-Ο Τέλλος έχει έναν πολύ άξιο γιο, ο οποίος τον καιρό που εισέβαλες στη χώρα του, συνεργάστηκε με τον Εμβολίδη και την Αμόλυνη και τα καλύτερα μυαλά της χώρας του για να την απαλλάξουν από εσένα τον τότε ισχυρό Πανδήμο. Όταν τα κατάφεραν του έδωσε τη θέση του και παραδέχτηκε ότι ο γιος του δεν θα κάνει τα μεγάλα λάθη, όπως έκανε εκείνος όταν εκμεταλλεύτηκε την Τανζουανία. Είναι τώρα σε αυτό το σπίτι με τη σύζυγό του και τα μικρότερα παιδιά τους και κάνουν ωραίες δημιουργίες και κατασκευές. Δες πόσο όμορφες είναι! Του εξήγησε η Αγάπη και ο Δήμος ξεκίνησε να πάει προς το αερόστατο.



-Άρχισε κι η δικιά μου καρδιά να γεμίζει από σένα, πρέπει να φύγω πριν χάσω τελείως τη δύναμή μου! Είπε ο Δήμος κοιτάζοντας για πρώτη φορά στα μάτια την Αγάπη.



Εκείνη ξέδεσε το αερόστατο του Δήμου και το άφησε να πετάξει κι εκείνος δεν την εμπόδισε. Το όραμά του άρχισε να αλλάζει, γιατί η Αγάπη μπορεί να μην ήταν το αντίδοτο του Πανδήμου ή του Δήμου, αλλά σίγουρα ήταν μια ευκαιρία για τους ανθρώπους να αγγίξουν για λίγο την καρδιά τους και να ακούσουν την καρδιά των άλλων.

Λαθρεπιβάτης της Γης: Ο Πανδήςμος συναντά την Αγάπη

Προτεινόμενες δραστηριότητες από την Ομάδα Επιμέλειας:

Νίκη Χατζηγαβριήλ-Σιεκκέρη, Χρύσω Γεροσίμου, Χριστίνα Φράγκου, Χριστόφορο Χριστοφόρου και Αγάθη  
Γιαγκουλλή

1. **Το τραγούδι της χαράς:** Φανταστείτε τι τραγούδι έγραψε η δασκάλα κυρία Πολυξερίδου προς τους μαθητές και τις μαθήτριές της. Αν θυμάστε το έστειλε με ένα περιστέρι. Γράψτε το τραγούδι της χαράς στο πλαίσιο που ακολουθεί. Το λεξιλόγιο της παρένθεσης θα σε βοηθήσει: (χαμόγελα, χαρά, παιχνίδι, χορός, περιστέρι, χέρι, οδηγός).

A large, empty rectangular box with rounded corners and a scroll-like border. The box is intended for the student to write the poem. The border is a simple black line, and the corners are rounded. There are small circular details at the top and bottom corners, suggesting a scroll.

2. **Μηνύματα καρδιάς:** Σε ένα λουλούδι καρδιάς με 6 καρδιές , ζωγραφίζουμε ευχάριστες στιγμές την περίοδο της καραντίνας, όπου ήμασταν σπίτι με την οικογένειά μας, π.χ. μια μέρα με ποδηλατάδα, μια μέρα που παίζαμε με τους γείτονες παιχνίδια σε απόσταση, μια μέρα που κάναμε κατασκευή κ.λπ.



3. **«Το δεντράκι της καλής καρδιάς»:** Φτιάχνουμε ένα όμορφο δεντράκι με άδεια κλαδιά και κάθε φορά που κάνουμε μια καλή πράξη ζωγραφίζουμε ένα φύλλο και πάνω σε αυτό γράφουμε τι κάναμε και σε ποιον! Μπορούμε να κολλήσουμε καρδούλες με καλές πράξεις στο δέντρο της καρδιάς.



4. **«Το αερόστατο της αγάπης»** Δίνουμε στο κάθε παιδί μια καρδιά κομμένη σε χρωματιστό χαρτί . Σε κάθε μια λέμε ένα πρόσωπο που νιώσαμε ότι μας βοήθησε στη ζωή μας. Φτιάχνουμε ένα αερόστατο που θα πάρει μακριά τον κορωναϊό. Αντί να πάρει μακριά τον κορωναϊό μπορεί να ζωγραφίσει το κάθε παιδί τη φιγούρα του και να πετάξουμε όλοι μαζί στο νησί της καρδιάς.



5. **Αγγειοπλαστική ή Ζωγραφική:** Φτιάχνουμε με άσπρο πηλό/ζυμάρι/πλαστελίνη περιστέρια και στο στόμα τους βάζουμε ένα στίχο αγάπης. Μπορούμε να τα σχεδιάσουμε με βάση ένα πρότυπο.



6. **Θεατρικό παιχνίδι:** Χωριζόμαστε σε δυο ομάδες:

Α' Ομάδα: Με άσπρους μανδύες και απαλή μουσική γινόμαστε τα περιστέρια που θα πετάξουμε σε κάθε πρόσωπο της Β' Ομάδας που παριστάνουν τους κατοίκους της καρδιάς ! Κάθε ζευγάρι φτιάχνει μια μικρή στροφή ή δίστιχο για το τραγούδι της χαράς!

7. **Ακροστιχίδα του Πανδήμου:**

Π \_\_\_\_\_ Αυτός που έχει πολλές ασχολίες, πολύ+ασχολία

Α \_\_\_\_\_ Έτσι ονομαζόταν ο ιός που βρήκε στο νησί της καρδιάς.

Ν \_\_\_\_\_ Στεριά σε σχήμα καρδιάς με θάλασσα γύρω γύρω.

Δ \_\_\_\_\_ Έτσι ονομάστηκε ο Πανδήμος μετά από την πράσινη ασπίδα.

Η \_\_\_\_\_ Ο βασιλιάς Κορώνιος ήταν πιο .... στην Τανζουανία (επίθετο).

Μ \_\_\_\_\_ Τα περιστέρια μετέφεραν το .... με το τραγούδι της χαράς.

Ο \_\_\_\_\_ Αποτελείται από μπαμπά, μαμά, αδέρφια...

Σ \_\_\_\_\_ Έστειλε ο βασιλιάς Κορώνιος στον ανιψιό του.



8. **Φτιάξε ένα στεφάνι** καρδιάς με λουλούδια, όπως αυτό της φωτογραφίας, και μετά κρέμασε το στην πόρτα σου, ώστε να έρθει η Αγάπη.



9. **Ζωγραφίζουμε** το νησί της καρδιάς όπως το φανταζόμαστε με την ιστορία μας, βάζοντας πάνω πανέμορφα τοπία, σπιτάκια με τους ήρωες της ιστορίας, τον Δήμο και την Αγάπη, το αερόστατο που έμεινε στο κέντρο του νησιού.



10. **Ουδέν κακόν αμιγές καλού...** Ζωγράφισε 2 όμορφες στιγμές που πέρασες στην καραντίνα. Χρωμάτισε τις ζωγραφιές σου και μετά κόψε τις ακολουθώντας τα σχήματα παζλ που βρίσκονται από κάτω. Στην συνέχεια ανακάτεψε τα κομμάτια των 2 εικόνων και συναρμολόγησε ξανά τις όμορφές στιγμές που πέρασες.





11. Λύσε το εικονόλεξο (Οι εικόνες θα σε βοηθήσουν)



Οριζόντια

Κάθετα

5. ΑΕΡΟΣΤΑΤΟ



6. ΝΗΣΙ



1. ΠΑΝΔΗΜΟΣ



2. ΔΕΝΤΡΟ



3. ΣΠΙΤΙ



4. ΑΓΑΠΗ





**Ο λαθρεπιβάτης της γης, ο Πανδήμος χωρίς την παντοδυναμία του είναι ένας συνηθισμένος ιός, ο Δήμος. Είναι θυμωμένος που έχασε τον έλεγχο του κόσμου κι έτσι αποφασίζει να εκδικηθεί τον βασιλιά Κορώνιο. Θεωρεί ότι τον πρόδωσε. Ταξιδεύει με αερόστατο για την Τανζουανία. Κάπου ενδιάμεσα χάνει τον έλεγχο και πέφτει στο νησί της καρδιάς. Εκεί συναντά έναν άλλο ιό, τον ιό της Αγάπης, όπου τον συνοδεύει σε σπίτια στο νησί για να δει πώς η καλή επίδραση αυτού του ιού, έκανε τους ανθρώπους χαρούμενους. Κάπου εκεί είναι και ο βασιλιάς Τέλλος και ο ανιψιός του βασιλιά Κορώνιου. Αυτά είναι ικανά να αλλάξουν τον Πανδήμο; Αξίζει να το μάθουμε μέσα από αυτές τις σελίδες...**